



OKTOBER - NOVEMBER 2007

KIRKE+SOGN

KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN

www.thisted-kirke.dk



I en lille båd der gynger

Om kirkeskibet

»I en lille båd, der gynger
sidder jeg og synger,
synger om de ting, der giver livet
værdi.

Jeg kan ikke gå på vandet, men jeg
kan så meget andet:

jeg kan føle mig glad, jeg kan føle
mig fri«

Det er måske ikke ligefrem en salme. Det er et ældre dansk-top-hit af »Bamses Venner«. Men forestiller man sig sangen sunget på en kirkebænk, med apostlen Peter som forsanger eller bare forbillede, så ligner det en salme eller i hvert fald en sang om at gå i kirke.

Kirken som et skib – en lille båd, der gynger. Der er en stærk forbindelse mellem skibet og kirken.

Hovedbygningen i en kirke, altså der hvor menigheden sidder, kaldes simpelthen kirkeskibet - og »sideskibet« er sidegangen, mens »koret« er der hvor alteret står. Traditionelt ophænges kirkeskibet i »kirkeskibet« med kurs mod alteret.

Når vi spørger om årsagen til, at der i danske kirker meget ofte hænges en skibsmodel, så kan man pege på historiske forhold, der på et tidspunkt har bragt de første ind i kirken. Men det er uden tvivl skibets symbolske karakter, der er årsag til, at de er blevet hængende og at der stadig kommer nye til.

I Danmark kendes kirkeskibene fra sidste halvdel af 1500-tallet. Det ældst bevarede danske kirkeskib er enten Ho kirkes fra begyndelsen af 1600 eller Sct. Mortens kirkes i Randers fra 1632.

De første kirkeskibe har for-

mentlig været votivgaver – altså gaver til kirken givet som tak til Gud for f.eks. en heldig redning fra forlis. Det kan også have været gaver til minde om forliste søfolk. Senere hen er meningen med skibet i kirken uden tvivl at lede menighedens tanker hen på dem, der er på havet. De er repræsenteret i kirken af skibet.

Danmark er som søfartsnation det land i verden, der har flest kirkeskibe - i de kystnære kirker hænges ofte flere. Og der kommer stadig nye til. Der bliver lagt stor omhu i bygningen af dem. Det er smukt og gedigent håndværk, der præger skibene (som det bør præge alt andet i kirken!), og de fleste af os har en kildrende fornøjelse ved de fine små detaljer: Tovværk af



tråd, bitte små kanoner og luger og fine dæksplanker af ædelt træ.

Langt de fleste kirkeskibe er sejlskibe. Fregatten »Jylland« hænges flere steder, og af nyere skibe er skoleskibet »Danmark«, der på uforklarlig vis forsvandt i 1928 på vej til Buenos Aires, i mange kirker husket ved en model. Vores skib i Thisted er en model af en armeret fuldrigger »Dannebrog« fra 1880'erne.

Traditionen er så stærk, at der til stadighed kommer nye skibe til - og enkelte steder også nye typer. I Hjerting kirke har jeg set en ordent-

lig fiskekutter af dem, man kan se fra kirkebakken, og i Risbjerg kirke har man for nylig anskaffet en model af et vikingskib.

Ligesom Noas ark bliver brugt i det Nye Testamente som et billede på Guds frelse, sådan bliver det Nye Testaments fortællinger om de søfarende disciple brugt som billeder på de senere disciples, altså kirkens vilkår. Og det billede forstår man selvfølgelig bedst i et land omgivet af vand.

I kirkeskibene vugger alle både-
ne over Genesareth sø. Først og fremmest beretningen om stormen på søen, hvor de rædselsslagne disciple vækker Jesus, der ligger og sover i båden. Han rejser sig og stiller stormen og havet, så de kommer frelst i land. Og også beretningen om apostlen Peters noget uheldige trosbevis, hvor det viste sig, at han netop ikke kunne gå på vandet, og beretningen om apostlenes store fiskedragt og Johannesevangeliets sidste fortælling om disciplene der fra båden endnu engang får øje på Jesus inde på stranden og sejler ham i møde.

Benævnelsen »skib« for kirken forekommer helt tilbage i det andet århundrede, altså i oldkirken. De små kirkeskibe er altså smukke små symboler for hele kirken.

Måske kan man læse noget om kirkens selvforståelse ud af de små modelskibe: Til tider har de kanoner på og fører sig frem, til andre tider er det handelsskibe eller altså fiskerbåde, men som oftest med sejl – henvist til at lade sig drive med vinden, der blæser hvorhen den vil. Måske er det bare tilfældigheder.

I hvert fald er skibet og kirken uløseligt forbundet med hinanden på vores breddegrader, og det giver god mening. Som også i Kingos salme

1. Hvad er det for en snekke og liden flydebåd, som storm og vande trække, så den er uden råd?
O, se den store nød!
ret som den gik til grunde

og just til havsens bunde ned i afgrunden flød.

2. Det er Guds kirkesmakke og liden menighed, som her og der må flakke og tit ej redning ved, hvor det kan synes, som vor Jesus fast mon sove og så for vind og vove sit skib la'r tumle om.

4. Så lad afgrunden øse al helved-ondskab op, og lad kun Satan løse al sin tyranne-trop, lad kirkeskibet få ti tusind stød på side, dog skal vel Jesus vide, hvor det sin havn skal nå!

Poul Henning Poulsen

BUSK- gudstjeneste

Søndag d. 28. oktober kl. 10.00 er der BUSK-gudstjeneste.

Bag det lidt sære navn skjuler sig ordene: Børn, Unge, Sogn, Kirke. Det er et landsdækkende initiativ, der for 22 år siden blev påbegyndt af de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer – FDF, KFUM og K, De grønne Pigespejdere m.fl. –

for at sætte fokus på børn og unge i kirken. I mange sogne markeres den sidste søndag i oktober som BUSK-dag med en familiegudstjeneste, der forberedes i samarbejde med de lokale børne- og ungdomsorganisationer.

Sådan er det også i Thisted.

Udover BUSK-gudstjenesten er der årligt en række børne- og familiegudstjenester i Thisted kirke, bl.a. 1. søndag i advent, juleaftensdag kl. 10.00, fastelavns søndag kl. 14.00, en søndag i påsketiden, og høstgudstjenesten.

Thisted Kirkes kordegne

Hermed takker menighedsrådet for veludført arbejde både til Grethe Pedersen, som fratrådte sin stilling som kordegnemedhjælper den 1./8.

Og til Jonna Kyvsgård, som har fået kordegnestilling i hjembyen Ålborg pr. 1./9.

Samtidig byder vi Annelise Hansen velkommen til kordegneassistentstillingen.

Anna Marie Rask
formand



Mandag 1. oktober

10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »Ud over al forstand« - tilværelse og tro i Dostojevskis forfatterskab og »Kærlighedens vilkår mellem fællesskab og magt - historier om Marie Grubbe« v. mag.art. sognepræst S. Matthiesen, Vinding

Tirsdag 2. oktober

17.00: Børnetime v. P.H. Poulsen og G. Ishøy
19.30: KFUM og KFUKs VENNER, sangaften v. K. Mogensen, Svankjær

Onsdag 3. oktober

14.30: Onsdagssammenkomst, »Fugle i fokus – naturen i søgeren«. H. Nielsen viser frem fra sin samling af fugle- og naturbilleder.

Torsdag 4. oktober

19.15: Menighedsrådsmøde

Søndag 7. oktober

08.30: Gudstjeneste v. P. H. Poulsen.

10.00: Højmesse v. M. Christiansen

Søndag 14. oktober

08.30: Gudstjeneste v. M. Christiansen

10.00: Højmesse v. G. Ishøy.

Søndag 21. oktober

08.30: Gudstjeneste v. P. H. Poulsen.

10.00: Højmesse v. P.H. Poulsen

Mandag 22. oktober

10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »På vandring i Galilæa« v. cand.theol. M. Hørmig Jensen, Århus og »Hjælp ved danske statsborgeres hjemrejse fra Libanon i juli 2006« v. sektionsleder E. Boye Mortensen, Thisted.

Tirsdag 23. oktober

14.30: KFUK Senior, »Jakobsbrevet« v. sognepræst P. H. Poulsen

Onsdag 24. oktober

19.30: Sognets Dagligstue, »Kendte personer i Thy« v. K. Søgaard, Thisted

Torsdag 25. oktober

17.00: Fyraftensgudstjeneste v. P.H. Poulsen

Søndag 28. oktober

08.30: Gudstjeneste M. Christiansen

10.00: Højmesse v. G. Ishøy.

(BUSK-dag)

Torsdag 1. november

19.15: Menighedsrådsmøde

Søndag 4. november, Alle Helgens dag

10.00: Højmesse v. P.H. Poulsen

16.00: Alle Helgensgudstjeneste i Vestre kapel v. M. Christiansen

Mandag 5. november

10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »Er der noget at grine af, når vi bliver gamle« (når alderdommen bliver en kvalitet og udfordring) v. sognepræst A. Bonde, Lyngå

19.30: KFUM og KFUKs VENNER, DANMISSION, »Billeder fra en rejse til Kina« v. E. Sørensen, Ikast

Onsdag 7. november

14.30: Onsdagssammenkomst, »Sæterliv i Norges fjelde« v. G. Korgaard.

Torsdag 8. november

17.30: Alle Helgensgudstjeneste v. M. Christiansen (specielt tilrettelagt for sentudviklede og udviklingshæmmede)

Søndag 11. november

08.30: Gudstjeneste v. P. H. Poulsen.

10.00: Højmesse v. G. Ishøy

Tirsdag 13. november

17.00: Børnetime v. G. Ishøy og M. Christiansen

Søndag 18. november

08.30: Gudstjeneste v. G. Ishøy

10.00: Højmesse v. M. Christiansen

Mandag 19. november

10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »Moderne dansk kirkekunst, særligt vedrørende A. Haugen Sørensen« v. cand.mag. i dansk og historie R. Lienhøft, Århus

Tirsdag 20. november

14.30: KFUK Senior, Tanker omkring advent v. sognepræst C. Beck, Hørdum

Onsdag 21. november

18.00: Fællesspisning i Kirkecentret før Sogneaftenens foredrag. Pris kr. 40. Tilmelding til Kirkekontoret senest mandag kl. 12.30, tlf. 97922471.

19.30: Sogneaften, »Anna og Ane« – et foredrag i ord og billeder om kunstneren Anna Ancher og hendes mor v. sognepræst G. Ishøy

Torsdag 22. november

17.00: Fyraftensgudstjeneste v. M. Christiansen

Søndag 25. november

08.30: Gudstjeneste v. M. Christiansen .

10.00: Højmesse v. P.H. Poulsen

Onsdag 28. november

19.30: Sognets Dagligstue, »Studierejse til Uganda« v.

J. Rasmussen, Snedsted

Adresser

Kirkekontoret:

Thisted Kirkecenter, Vestergade 10,
tlf. 97 92 24 71, fax 97 92 32 33
e-mail: thisted.sogn@km.dk
internet: www.thisted-kirke.dk

**Kontortid: Mandag-fredag: kl. 9.30-12.30,
torsdag tillige kl. 15.00-18.00**

Kirkegårdskontoret:

Møllevej 69,
tlf. 97 92 08 68, Fax 97 92 04 05
e-mail: kirkegaard@thisted-kirke.dk

**Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-12.00,
torsdag tillige kl. 16.00-18.00**

Sognepræst (kbf) Marianne Christiansen,

Asylgade 22,
tlf. 97 92 03 16, fax 97 92 27 89,
e-mail: mch@km.dk

Sognepræst Gitte Ishøj,

Jasminvej 26, tlf. 97 92 11 31, fax. 97 92 11 07,
e-mail: pastorens@post.gs

Sognepræst Poul Henning Poulsen,

Møllevej 65,
tlf. 97 92 03 15, fax. 97 92 03 77,
e-mail: php@km.dk

Præsterne træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11-12, samt efter aftale.

Kordegner: Vakant

Annelise Hansen (ass.)

Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen,

Enebærvænget 3, tlf. 97 92 60 76
(Thisted kirke 97 92 42 64).

Kirkecenterets bestyrer (2. kirketjener):

Vinni Kragh, Grandalsvej 17, tlf. 30 116 114

Organist: Preben Nørgaard Christensen,

Hyldevej 20, tlf. 97 92 63 67
e-mail: preben-n-c@mail.tele.dk

Svend Ole Kombak (ass.), Kastanievej 52, tlf. 98 67 19 68, e-mail: kombak@mail.dk

Kirkegårdsleder: Sally Enevoldsen,

Åbrinken 14, tlf. 48 39 09 32

Menighedsrådets formand: Anna Marie

Rask, Hyldevej 10, tlf. 97 92 48 27

Kirkeværge: Jørgen Raaby,

Idylvej 5, tlf. 97 92 16 48

Sognet

Menighedsrådsmøde

Torsdag 4. oktober

Torsdag 1. november

kl. 19.15 i Thisted Kirkecenter.

Møderne er offentlige. Dagsorden fremlægges i kirkekontorets venteværelse.

På præsternes fredag om mandagen vil én af præsterne alligevel være til rådighed efter følgende fordeling:

1/10	P.H. Poulsen
8/10	M. Christiansen
15/10	P.H. Poulsen
22/10	P.H. Poulsen
29/10	G. Ishøj
5/11	P.H. Poulsen
12/11	G. Ishøj
19/11	M. Christiansen
26/11	P.H. Poulsen

Kirkebil

Ring til TAXA, tlf. 97 92 04 22, helst lørdag, dog senest søndag kl. 9.00.

Andagter og gudstjenester:

Plejhjemmet Vibedal, kl. 10.00

Plejhjemmet Kristianslyst, kl. 15.00

11/10	M. Christiansen
25/10	?
8/11	M. Nygaard
22/11	P. H. Poulsen

Thisted sygehus:

Hver onsdag kl. 16.00, gudstjeneste i kirkesalen i østfløjen v. sygehuspræst Maibrit Nygaard.

Kirkebladet KIRKE+SOGN

er udgivet af Thisted menighedsråd.

Ansvarshavende redaktør: Bladudvalget

Trykkeri: Wadmann Grafisk as, Thisted.

Fyraftensgudstjeneste



Vi har endnu ikke fået indarbejdet noget, der ligner en tradition. Men med 3 fyraftensgudstjenester i efteråret kunne det måske med tiden gå hen at blive det. Det har vi lov at håbe på.

Men hvad er nu det med fyraftensgudstjeneste for noget? Det er så vist et rigtigt godt spørgsmål.

For der er ikke et bestemt ritual at finde nogen steder, ikke noget bestemt om, hvordan en sådan gudstjeneste skal forløbe, og hvad den i det hele taget skal indeholde.

Men så meget kan da slås fast: Det handler om et tilbud, et alternativt gudstjenestetilbud. Om ikke andet så er det et andet tidspunkt end søndag formiddag at gå i kirke.

Som navnet »fyraftensgudstjeneste« fortæller, så foregår det efter at arbejdsdagen

er endt, kortere eller lidt længere tid efter at det for manges vedkommende er blevet fyraften. Derfor vil det som oftest være en gudstjeneste ved aftenstide eller sidst på eftermiddagen, sådan som det også er tilfældet i Thisted kirke.

Her begynder fyraftensgudstjenesten kl. 17.00. Den følger som nævnt ikke noget bestemt skema, men vil under alle omstændigheder være en kortere gudstjeneste. Men ellers med mulighederne åbne for musik, salmesang, bøn, stilhed, prædiken, meditation, samtale, bibeltekster, billeder, bevægelse, lys/ lystænding eller andet, som man kunne forestille sig.

Forhåbentligt vil en fyraftensgudstjeneste eksempelvis kunne give eller være et godt »hvilested«, hvor der bliver lejlighed til at

skruet lidt ned for den travlhed, som manges hverdag bærer præg af og for den støj, som vi - med eller mod vor vilje - kan være omgivet af mange timer i døgnnet.

Eller den kan være eftertanke, fordybelsens eller inspirationens sted for en stund, inden hverdagen går videre.

Uanset hvem du er, uanset din alder, uanset om du er på arbejdsmarkedet eller ej, så er du velkommen til at være med til fyraftensgudstjeneste i Thisted Kirke.

torsdag d.27 september

kl.17.00

torsdag d.25 oktober

kl.17.00

torsdag d.22 november

kl.17.00

På vegne af præsterne
Poul Henning Poulsen

Den fromme ungdom

Konfirmanderne er begyndt

Så er de nye konfirmander i gang – fra Tingstrup og Østre skoler, Rolighedsskolen og friskolerne. Konfirmationsforberedelsen er ofte noget, der



præger hele familien, med (øget) kirkegang og forskellige arrangementer og møder i årets løb - og også på den måde, at man som forældre opdager, at barnet faktisk er ved at vokse ud af hænderne og huset på én. Det er på mange måder en god forberedelsestid til konfirmationens festdag.

For de unge mennesker betyder det jo først og fremmest en tid med undervisning og fordybelse i kristendommen og troens betydning. Hvad vil det sige, at »vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene« – som der står i en salme?

Man kan jo altid begynde med at gå på opdagelse i den kirke, der er bygget af almindelige, synlige sten og alle de spændende spor af troen og gudstjenesten, som den rummer.

Her er et uddrag af en konfirmandkirke quiz i Thisted kirke. Det kan måske give anledning til at bruge øjnene i kirken:

1. Hvor mange billeder af Maria med barn Jesus kan I finde?
2. Hvad forestiller billederne på prædikestolen?
3. Hvor kan I finde nogle runer?
4. Find kirkens østmur. Hvilke figurer finder I på østmuren? Hvor gamle tror I de er og hvad betyder de?
5. Forskellige figurer fra bibelen afbildes med bestemte genstande, så man kan se, hvem de forestiller.

Moses har altid lovens to stentavler.

Johannes Døber har en kors-stav – og nogen gange et lam. Find Moses og Johannes Døberen.

6. En martyr er en, der dør for sin tro. Apostel betyder en udsending. Discipel betyder elev. Disciplene kaldes tit også apostle, fordi de var elever, der blev sendt ud for at bringe Jesu budskab videre. Mange af dem blev martyrer. Disciplene/ apostlene er også tit afbildet med bestemte genstande, og tit med de ting, de blev slået ihjel med.

Peter med nøgle, bog eller et omvendt kors
Andreas med et kors i krydsform

Jakob d. ældre med vandringsstav eller muslingeskal i hatten.

Simon med en sav.

Judas med pengepungen.

Paulus med et sværd.

Kan I finde billeder/ figurer af dem – og hvor?

7. Hvem tror I, at kvinden på altertavlen til højre for Jomfru Maria er?



På spørgsmålet: »Hvad, synes I, er det vigtigste sted i kirken?« kom konfirmanderne med tre forskellige svar: »Alteret, - fordi det er der, man får nadver«. »Korset oppe under loftet, fordi det er det, det hele handler om«. »Døbefonten, - fordi der kommer man ind i kirken.«. Selvom svarene varierede faldt de allesammen inden for de tre steder. Kloge svar - og de er endda kun lige begyndt!

Marianne Christensen

Favorit-salmer

Vi har bedt tre personer ganske kort fortælle, hvad der er deres favorit-salme og hvorfor. Her er deres bud:

Lars Christensen

Lars er 17 år og beskæftiger sig meget med sang og musik. Både den helt ungdommelige i KFUM og KFUKs sang-, musik- og dramatilbud til teenagerne Tensing, hvor han er med på andet år, og de mere traditionelle sange og salmer. Han har nemlig sunget seks år i Thisted Kirkes Drengemandskor og gør det stadig. På den baggrund kan det ikke undre, at han vælger en salme som Grundtvigs »O, Kristelighed« som sin favoritsalme. Den har både en fremragende melodi og en rigtig god tekst, mener han.



Sine Hertz Bjerregaard

»Linedanser« af Per Krøis Kjærsgaard er måske ikke ligefrem en salme, men den er efterhånden blevet lidt af en slagsang i KFUM og KFUK, hvor jeg arbejder som distriktskonsulent for Thy og Mors. Med sit ligefremme sprog, sit tema, sin forståelse og sin optimisme rammer den lige ned i unges liv. Den beskriver, som titlen antyder, den svære balancekunst, det er at være ung. Sangen kommer ikke med nogen facitliste, men viser en måde at forholde sig til livet: At tro på sig selv, de andre og på Gud. Linedanser findes i Teensangbogen (nr. 94) og Højskolesangbogen (nr. 145).

Elsa Højgaard

En ganske særlig salme, som jeg er kommet til at holde meget af, er »Vi rækker vore hænder frem som tomme skåle«. Vi har intet selv at fylde dem med, men må bede: »Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv«. Så forunderligt enkelt kan det siges. Det er befriende, at det ikke er inden i os selv, vi skal søge efter livets kilder. Gud vil selv fylde vore tomme hænder. Salmen er formet både som bøn og bekendelse og fyldt med billedsprog, som vi kender fra Bibelen. Jeg kommer blandt andet til at tænke på Salme 87, hvor der står: Alle mine kilder er i dig.

